

## Förord

I området där jag bor finns det runstenar. Med spretiga och kantiga bokstäver så kan det stå att "Björn och Gärdar lät resa denna sten efter sina bröder Viking och Sigfast". Visste man inte att detta var bokstäver skulle man kunna tro att det bara var en dekoration i inristningen. Dessa enkla bokstäver som ser ut som ränder, kryss, grenar och pilar skulle mycket väl kunna vara orsakade av erosion, stenar som skrapat, sand som har slipat, vatten som har... Ibland kan vi endast tyda vissa brottstycken av texten och ofta måste man fylla i bokstäverna med färg för att kunna se mönstret och tecknen och ändå så vet vi att det finns en författare till denna text. Jag har inte träffat någon som inte har varit övertygad om att här har vi en författare som har ristat in en text.

Det finns en annan text som har fyra bokstäver som är sammansatta i två olika par. Dessa par uppträder i olika kombinationer på samma sätt som man kan finna i en dator som har sitt språk uppbyggt på ettor och nollor i olika kombinationer. Språket som är uppbyggt med dessa par är skrivet med flera miljarder bokstäver med ett oerhört komplicerat budskap. Texten är uppbyggd i cirka 30 000-40 000 huvudsatser, eller meningar om man så vill. Texten styr de mest komplicerade processer vi känner till och kan kombineras med vilka andra texter som helst. Kan denna text ha en författare? Den vanligaste uppfattningen är att slumpen har skrivit denna text. De som hävdar att slumpen har skrivit denna komplicerade text kan med samma övertygelse säga att det är en författare som ligger bakom runstenens text.

Vad är då detta för ett språk? Vi kallar det ofta för DNA. Det språk som styr de oerhört komplicerade processerna i cellerna. Varje cell har den fullständiga informationen för hela kroppen men använder bara en del av språket som den läser av för att kunna göra det som just denna cell skall göra. Totalt har vi cirka femtiotusen miljarder celler i kroppen som samverkar med varandra. Varje gång en cell delas kopieras hela språket. En enda cell som startar sin celledning efter att två delar av språket slås samman (befruktnings) ger sedan upphov till en helt ny människa.

Vem eller vad har skrivit denna oerhört komplicerade text som finns i allt som har liv? Det krävs en mycket stark tro på att Slumpen av ingen orsak annan än just slumpen har råkat åstadkomma detta.

För mig som naturvetenskaplig forskare så kan jag inte ge denna någon ett annat namn än Gud. För min tro är inte så stark att jag kan tro att Slumpen har gjort detta av en ren olyckshändelse. För jag tror nämligen också att den mycket enkla text som finns på en runsten har en författare.

Gud kan tala till oss på flera sätt. Dels genom att vi alla finns och är till (DNA) men också i en annan text. Den text som vi kallar Bibeln. Man kan bara förhålla sig till bibeltexten på två sätt. Antingen är den något helt ointressant, nerskriven av några misslyckade individer som inte riktigt förstod hur allt fungerar - och då finns det ju inget skäl i världen att bry sig. Eller så är det så att Gud verkligen talar till oss genom sitt Ord (Bibeln) och då

finns det mycket starka skäl att lyssna. Att hitta ett trovärdigt alternativ som är en blandning av dessa två ståndpunkter kräver en mycket stark tro. Det är ärligare att för sig själv erkänna att antingen är Bibeln helt ointressant eller tvärtom - den mest intressanta bok man kan tänka sig. För om Gud vill berätta en del om sig själv och världshistorien så har det i alla fall väckt mitt intresse.

Människor som tillbringar mycket tid med att läsa och förstå vad Bibeln (Guds ord) säger och dessutom lyssnar på ytterligare ett sätt - i samtal med Gud (bön) har ofta något att berätta. Ibland använder Gud människor på ett mycket speciellt sätt så att de mycket tydligt kan berätta vad Gud vill i vissa situationer. Faktiskt är det så att hela bibeln är full av sådana berättelser. Ibland kan en sådan människa bara förstå vissa saker och kanske inte helt och hållet. Därför skall man alltid ha ett visst förhållningssätt, nämligen att pröva vad som sägs. Om det är ifrån Gud så kan det inte vara i motsats till vad som står i Guds ord (Bibeln). Om det inte står i motsats till Bibeln så skall det ändå prövas. Den bästa prövningen är att se om det uppfylls om det t.ex. handlar om framtiden. En bok som den du nu håller i din hand kan inte heller ha ett större värde än bibeltexten.

Det är då befriande att författaren till denna bok själv hävdar att innehållet skall prövas. Det som är spännande är att genom att studera innehållet i denna bok kanske vi kan förstå lite bättre 13 Författarens förord Det är roligt att du vill läsa den här boken om den yttersta tiden. Jag har under ganska lång tid, cirka 20-25 år, studerat och bett över det här ämnet. Jag och min hustru har oräkneliga gånger samtalat och diskuterat ämnet vid frukostbordet samt vid många andra tillfällen. Vid dessa tillfällen har ofta nya aspekter kommit fram. Det som under dessa år förvånat mig är att medan många människor tidigare talade om tidens tecken och Jesu återkomst, är det så gott som tyst idag. Det fanns många predikanter som åkte runt och vecklade ut kartor och visade bilder på hur tidens slut skulle bli. Vi kan ha synpunkter på vad de sade, men de reflekterade i alla fall över något som Bibeln ger stort utrymme för: den yttersta tiden. Bibeln uppmanar oss att tränga in i dessa frågor. Under hösten 1994 hade jag i detta ämne en liten bibelskola i Pingstkyrkan, Borås. Därefter började jag att skriva på det här manuset. Många vänner har hjälpt och uppmuntrat mig att ge ut det i redigerad bokform. Den här boken kan komma att uppfattas som mörk och negativ. vem Gud är.

Jag har träffat Pierre Enbert i flera sammanhang och jag vet att han ärligt söker Guds tilltal i Bibeln och i bön. När du läser en bok kan du välja en där du vet att innehållet tilltalar dig och att du ställer upp på hela innehållet. Sådana böcker kan vara avkopplande, men de för knappast mänskligheten framåt. Om du däremot tycker att det är märkliga tider vi lever i, särskilt efter den 11 september 2001, så kan det finnas andra skäl till att läsa en sådan bok Jag prövar vad som sägs, tänker, funderar och ser om delar av det kan stämma... Jag tycker att du skall göra samma sak.

Lennart Möller, Professor, Dr. Med. Sci.