

## Naturligt övernaturligt!

Den vise Kung Salomon skriver i Predikaren 1:9 *Så finns inget nytt under solen.*

Det finns och har alltid funnits en enorm hunger efter det man inte kan se eller ta på, det man kallar andligt.

**Tidningarna svämmar** över av artiklar där man berättar att man funnit svaret på livsfrågorna. Det finns kurser som påstår sig vara vägen till meningen med allt.

Om man, som jag, är 60-talist har man läst "Liftarens guide till galaxen." En osannolikhetskalkyl upptäckte, när en kopp te spilldes i en dator, att meningen med livet är 42.

**Vi människor har en** inbyggd krets, för att använda modernt bildspråk, som är programmerad att söka det viktigaste i livet, själva ursprunget.

Vi har alla en bit av evigheten lagd i våra hjärtan. Denna krets har bara en uppgift nämligen att koppla med honom som skapat oss. När man fått kontakt är det det naturligaste som finns i livet och man förundras över att man inte förstod det tidigare.

**Jag som själv fått** en relation, (inte en religion, jag stavade inte fel, jag menade en relation,) som gåva, funderar på hur mitt kristna liv uppfattas av andra.

Inte bara min vardag, utan allt som är mitt liv. För mig är det fullkomligt naturligt att leva med det övernaturliga helt naturligt. Låt det krångligt, det är det inte.

Att vara kristen är inte att leva enligt någon filosofi, det är i högsta grad att leva med Gud!

På Bibelskolan där jag undervisar, sjöng vi lovsång (det vill säga kärlekssånger till Jesus). En av eleverna spelade piano och vi andra sjöng och bad. Vi fick uppleva Gud så starkt, att det kändes som elektricitet i luften.

**Återigen, så naturligt** och självklart för mig men det måste låta konstigt för den som inte upplevt det.

Min bror Mats, frågade mig på Facebook vad DHA betyder, jag skrev att jag fick hjälp av DHA. Alltså inte transportfirman DHL utan "kyrkiska" för Den Helige Ande!

När jag förklarade ordet kom jag att tänka på att många av våra kommentarer kanske är konstiga för dem som inte lärt känna Jesus, men så naturliga och självklara för mig.

Ska jag då inte berätta, jo jag tror det, jag får lita på att Jesus gör som han gjorde med lärjungarna. Att han visar och förklarar för dem som inte mött honom så att det övernaturliga blir naturligt.

**Vad innebär detta** jag skriver, rent konkret? Jo, jag behöver till exempel inte betala dyra pengar för att ringa någon medial telefonlinje.

Jag kan be till Jesus som vet allt och ställa min fråga. Han svarar mig. Om jag eller någon annan är sjuk, behöver jag inte krångla till det med akupunktur, zonterapi eller annat för att försöka få balans i energierna.

**Jag vänder mig** direkt till honom som skapat varje cell i min kropp och ber om att bli frisk.

Han har burit alla våra sjukdomar i sin kropp på korset och genom hans sår är vi helade.

Om jag är trött och sliten, behöver jag inte sitta i speciella ställningar eller mumla konstiga namn, jag viskar bara Jesus.

Han för min själ till vatten där jag finner ro.

Jag lever, döden skrämmer mig inte.

Han finns och tar emot mig – Jesus!

Ewa Gustafsson  
Pastor

